



Naam: Stefaan Twomey

Leeftijd: 41

Woonplaats: Brugge (BE)

Werkt al drie jaar als onthaalvader in Brugge

'Ik ben geboren en getogen in Dublin. Daar geldt een andere onderwijsregeling en kon ik eigenlijk alleen marketing studeren. Ik heb dat diploma wel behaald, maar wist diep vanbinnen dat ik in de sociale sector verder wou gaan. Toen ik vijftien jaar geleden een Brugse vrouw leerde kennen in Belfast, zijn we samen naar België getrokken. Daar ben ik dan toch in de sociale sector terechtgekomen. Eerst tien jaar in de bejaardenzorg, daarna nog even in de bijzondere jeugdzorg en ondertussen werk ik al drie jaar als onthaalvader.

Mijn vrouw heeft ook een job en daarom doe ik het dus allemaal zelf. Het feit dat we vier kinderen hebben, zie ik daarbij als een troef, want je leert veel uit de opvoeding van je kinderen. Maar 't is ook heel belangrijk om een goede verstandhouding te hebben met de ouders, want als onthaalouder ben ik een partner in de opvoeding van hun kind. Hoewel sommige ouders bewust kiezen voor een onthaalvader in plaats van een onthaalmoeder, zijn er ook heel wat ouders die nog nooit een man luiers hebben zien verschonen en zij denken soms dat het plaatje niet klopt. Enerzijds hebben zij gelijk, want er zijn inderdaad veel mannen die geen expert zijn in kinderen verzorgen. Maar ik denk dat er ook genoeg vrouwen zijn die er niet echt in uitblinken. Het gaat gewoon om de juiste persoon op de juiste plaats. Bovendien bestaat er niet zoiets als de doorsnee onthaalouder. Iedereen heeft een eigen manier van werken. Dat hangt af van je persoonlijkheid, maar ook van externe factoren zoals je woning. Wij hebben een rijtjes-huis en dat beperkt enerzijds de mogelijkheden, maar brengt

anderzijds ook pluspunten met zich mee. Zo hebben we een mooie, afgebakende tuin en is er geen gevaarlijke weg in de buurt.

Knutselen doe ik niet graag, maar ik maak dat op andere manieren goed. Tussen de middag gaat er veel tijd zitten in het bereiden en het nuttigen van gezonde maaltijden, dat vind ik belangrijk. En ik probeer ook tijd te maken om buiten een frisse neus te halen. Ik laat de kinderen graag buiten spelen, schommelen, in de zandpak ploeteren... Als het weer dat toelaat tenminste, anders blijven we binnen en zingen we samen liedjes of vermaak ik hen zelf. Zo heb ik ooit geleerd hoe je moet jongleren en daar worden ze helemaal wild van. Dan staan ze met grote ogen te kijken en schateren ze van het lachen. Dat zijn ongetwijfeld de mooiste momenten en die koester ik.

Wie weet word ik zelfs nog onthaalgrootvader!

Er zal waarschijnlijk wel een leeftijd komen waarop het me een beetje te druk wordt, dan zal ik het werk doen met minder kinderen of ga ik zorgen voor kinderen die al iets ouder zijn. Pas als ik zelf merk dat ik geen goede onthaalvader meer ben, zal ik ermee stoppen. Geen seconde eerder. Wie weet word ik zelfs nog onthaalgrootvader!' •